

STEDENTRIP

# Verliefd op Heidelberg

Na een paar uur treinen, waan je je driehonderd jaar terug in de tijd. Heidelberg ligt idyllisch aan de rivier de Neckar tussen groene heuvels. SPOOR vond de Duitse stad een zeer aangename ontdekking.



Adorable



Studentenkuß



Funicular



Perkeo



Studentenkarzer

**H**eidelberg bestaat al eeuwen en kent daardoor veel verhalen. Ze worden verteld door de prachtig barokke straatjes met pastelkleurige huizen. Het kasteel, dat hoog boven de stad uittorent, is een roman op zich. Tel daarbij op dat deze stad tussen groene heuvels ligt en je kunt je voorstellen dat Heidelberg een interessante bestemming is voor een lang weekend weg. Wie om half negen uit Utrecht vertrekt, en de gemakkelijke overstap maakt in Frankfurt of Mannheim, arriveert rond lunchtijd in Heidelberg. Een mooi moment om kennis te maken met de

stad en haar bewoners. Een aanrader is de Marstall-mensa. Het universiteitsrestaurant is gevestigd in middeleeuwse stallen en heeft een verrassend hip interieur. Iedereen is er welkom, ook niet-studenten. Het geeft je als bezoeker direct een indruk van de levendige vibe die de stad heeft. De binnenstad kan makkelijk lopend verkend worden. Heidelberg was in de middeleeuwen al een stad van formaat, tot in 1693 een brand vrijwel alles verwoestte. De stad werd daarna schitterend in barokke stijl herbouwd, maar de compacte middeleeuwse plattegrond bleef behouden. Het is dus heerlijk

## STEDENTRIP



Hauptstraße



Kasteel



- 1** Restaurant Perkeo Hauptstraße 75 **2** Sobral design Hauptstraße 112 **3** Pure Hauptstraße 122 **4** I Am Hauptstraße 152  
**5** Choc Hauptstraße 17 **6** Zum Roten Ochsen Hauptstraße 217  
**7** Cave 54 Krämergasse 2 **8** Adorable Untere Straße 21  
**9** Studentekarzer Augustinergasse 2 **10** Studentenkuß Haspeltgasse 16

slenteren door knusse, smalle straten langs huizen met houten luiken. Op veel van die huizen is een heiligenbeeldje te zien. Een idee van Karl Philipp (1661-1742), de keurvorst die de protestantse bevolking katholiek wilde maken. Zijn eveneens katholieke voorganger had de Heiliggeistkirche op de Marktplatz al in tweeën gesplitst door een muur te plaatsen in de kerk. Zo ontstond een katholiek en een protestants deel en dat bleef zo tot 1936. Een klim naar de kerktoren zorgt voor een wijds uitzicht over de stad, de vallei met de rivier de Neckar en het marktplein dat op zonnige dagen in één groot gezellig terras verandert.

### Slenteren langs winkeltjes

Winkelliefhebbers komen in de 1,6 kilometer lange, autovrije Hauptstraße aan hun trekken. In de statige panden zitten grote winkelketens, maar er zijn ook volop bijzondere adresjes te vinden. Bij Sobral Design loop je binnen voor blijmakende sieraden uit Brazilië en naar Pure ga je voor interieuraccessoires in vrolijke kleuren. Op zoek naar een T-shirt of tas met bijzondere print? I Am heeft een ruime keuze en levert ook maatwerk. Voor de lekkere trek is er Choc, een winkel vol zoete verleidingen.

Alleen al vanwege het prachtige interieur en het glas in lood is restaurant Perkeo een aanrader. Genoeg gewinkeld? Het Kurpfälzisches Museum in deze straat gaat over de historie van Heidelberg. Het heeft een stille binnentuin met een terras, ook toegankelijk voor wie het museum niet in wil.

### Historische graffiti

Een bezoekje aan een universiteitsgevangenis staat misschien niet direct boven aan het verlanglijstje tijdens een citytrip. Maar dit museumpje, de Studentenkarzer, blijkt een aangename verrassing. Het stamt uit de tijd dat de universiteit (tot 1914) zelf mocht rechtspreken over kleine vergrijpen als dronkenschap of onfatsoenlijk taalgebruik. Voor de studenten was het meer een sport dan een straf om naar de gevangenis te gaan, zo blijkt uit de teksten en tekeningen op de muren. Dat heeft prachtige, historische graffiti opgeleverd.

Tegenover het oude universiteitsgebouw met de Studentenkarzer ligt het nieuwe universiteitsgebouw dat toch ook al weer 87 jaar oud is. De bouw ervan werd mede mogelijk dankzij gulle giften van Amerikanen, die van oudsher graag in Heidelberg studeren. Mede door die

innige band met de Verenigde Staten bleef Heidelberg in WOII gespaard van bombardementen, en daarmee ook het prachtige historische centrum.

### Chaperonnes en amourettes

Het is maar goed dat dat centrum van Heidelberg niet al te groot is, want werkelijk elk straatje is sfeervol en een bezoek waard. Tussen de Hauptstraße en de rivier ligt een doolhof van gezellige steegjes met unieke (antiek)winkeltjes, koffiebars en miniterrassjes van een paar tafeltjes. Café Konditorei Knösel, op de hoek Untere Straße en Haspeltgasse, is het oudste café van de stad. De meisjes die er in de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen, werden altijd vergezeld door hun chaperonnes, dit tot verdriet van de mannelijke studenten. Eigenaar Knösel kwam met een briljant idee. Hij creëerde een chocolaatje met de naam Studentenkuß, dat jongens aan hun favoriete meisje konden geven. Een galant cadeau waar geen enkele chaperonne problemen mee kon hebben. Zo ontstonden vele amourettes. In een snoepwinkeltje verderop in de Haspeltgasse verkoopt de zeer charmante achterkleindochter van Herr Knösel nog altijd chocoladekussen.

Speciaal arrangement voor SPOOR-lezers naar Heidelberg: 3 dagen **vanaf € 256,- p.p.** incl. treinretour (2<sup>e</sup> klas) vanaf elk station in Nederland.

Kijk in het bonnenboekje 



Het plein bij de Heiliggeistkirche



Mensa

De meest bruisende straat van Heidelberg is onbetwist de Untere Straße die parallel loopt aan de Hauptstraße. Hier zindert het vooral 's avonds als uit alle cafés en wijnbars muziek en geroezemoes klinkt. Die rumoerige gezelligheid is er ook bij Zum Roten Ochsen in de Hauptstraße, waar je kunt meezingen

met de pianist die er elke avond speelt. Het eten is eenvoudig, maar de sfeer en de inrichting bijzonder. Zin in meer muziek? Cave 54 is de perfecte plek om de avond te eindigen. Het is de oudste jazzclub van Duitsland, en ooit stond zelfs Ella Fitzgerald hier op het podium.

## En altijd weer... de liefde

Heidelberg en romantiek, ze zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden. En dat hangt weer samen met Schloss Heidelberg, dat hoog boven de stad uittoert. Het kasteel is lopend te bereiken of via een kabelspoor. Dit treintje gaat vanaf het kasteel verder omhoog naar

de Königstuhl, de op een na hoogste heuvel van Heidelberg. Daar heb je een prachtig uitzicht over de stad. Wanneer er in het voor- en najaar mist hangt in het centrum, is het hierboven vaak al zonnig. Maar terug naar het kasteel, het decor van het mooie liefdesverhaal van de zeventienjarige Federik V, die trouwde met de even oude Engelse Elizabeth Stuart. Voor haar veranderde hij het eeuwenoude fort boven op de berg in een paleis. Op haar negentiende verjaardag kreeg Elizabeth een poort cadeau, die de toegang vormde tot haar privé-paleisje. Op een van de zuilen zijn stenen diertjes verstopt tussen de decoratieve takken. Voor elk dier dat Elizabeth vond, kreeg ze een kus. Die Heidelberger Liebesgeschichte van Frederik en Elizabeth is inmiddels vierhonderd jaar oud, maar nog altijd is Heidelberg met de smalle steegjes, de eeuwenoude huizen en historie op elke straathoek een van de meest romantische steden van Duitsland. Dat blijkt vooral tegen zonsondergang, wanneer stelletjes een plekje zoeken op de beroemde stenen brug met de middeleeuwse torens. Daar dromen ze weg met uitzicht op het kasteel, dat warm geel kleurt in het laatste straalte zon. ●

## Nog meer Heidelberg

In Heidelberg is van alles te doen. Enkele suggesties en hoogtepunten.

- Verken de Neckarvallei per boot, tochtjes variëren van een uurtje tot een hele dag met hop-on-hop-offmogelijkheden. [www.weisse-flotte-heidelberg.de](http://www.weisse-flotte-heidelberg.de)
- Maak een wandeling over het Filósofenpad. Geleerden die vroeger in de villa's woonden liepen hier voor hun dagelijkse wandelingen en overpeinzingen. De aanvankelijk steile klim wordt beloond met een fenomenaal uitzicht op de oude stad en het kasteel.

- Fiets over een relatief vlak pad 85 kilometer over Die Bergstrasse van de Oude Brug in Heidelberg naar Darmstad door het Toscane van Duitsland. [www.diebergstrasse.de](http://www.diebergstrasse.de)
- Bewandel een deel van de Neckarsteig, een wandelpad van 126 kilometer langs prachtige stadjes en dorpen. Begin bijvoorbeeld bij de Königstuhl en volg de bordjes. Ga met het openbaar vervoer terug naar Heidelberg. [www.neckarsteig.de](http://www.neckarsteig.de)
- Bezoek het klassieke muziekfestival

Heidelberger Frühling, met ruim honderd optredens van artiesten van over de hele wereld. 21 maart t/m 25 april.

[www.heidelberg-ruhehling.de](http://www.heidelberg-ruhehling.de)

- Tijdens de Heidelberger Schlossfestspiele verandert het kasteel in een theater, 27 juni t/m 2 augustus.

[www.theaterheidelberg.de/festivals/festival/3](http://www.theaterheidelberg.de/festivals/festival/3)

- Schlossbeleuchtungen, op 6 juni, 11 juli en 5 september kleurt het kasteel rood, alsof het in brand staat. Zodra het 'vuur' dooft, begint een spectaculair vuurwerk.